

## ► Ik vraag om samenwerking tussen de generaties

**B**este meneer Hoek. Allereerst heb ik enorm veel waardering voor uw persoonlijke verhaal. Daar kan ik als jongere niets minder dan respect voor hebben. U heeft minstens tien jaar van uw leven opgeofferd aan twee verschrikkelijke oorlogen. Mede dankzij uw inzet mag en kan ik tegenwoordig zo vrij leven.

Echter, ik mis deze vrijheid tijdens deze crisis zo enorm. Ik mis het om mijn opa en oma een kus te kunnen geven, ik mis een introductieweek op mijn nieuwe studie en ik mis het gevoel om dingen te doen zonder dat daar druk van buitenaf op staat. Uzelf heeft ook in zo'n situatie gezeten. U gaf aan dat u pas na maatschappelijke druk van uw burens toegaf om in Duitsland te gaan werken. U wilde het eerst ook niet. U was eigenlijk ook burgerlijk ongehoorzaam.

Maar om 75 jaar geleden te vergelijken met nu? Nee, wij hebben geen oorlog waar we ons druk over hoeven te maken en geen gezondheidszorg die niet op orde is.

Deze dingen zijn voor ons gelukkig een zekerheid. Wat voor ons zo onzeker is, is onze toekomst en dat wij daar op geen

enkele manier inspraak in hebben.

Goed voorbeeld is het gehele coronabeleid. Bij het coronabeleid is weinig rekening gehouden met onze generatie. Dit is best gek, aangezien het niet de jongeren zijn die de ic's vol laten stromen en de zorgcapaciteit overbelasten. Als dank daarvoor moeten wij wel veel inleveren. We kunnen geen goed onderwijs meer volgen, maar we moeten natuurlijk wel het volledige collegegeld betalen en ons daarvoor in de schulden steken. We kunnen nu met moeite een sociaal netwerk opbouwen om onszelf te ontdekken en te ontwikkelen. We kunnen nu nauwelijks banen vinden, stageplekken en bijbaantjes. Daar komt nog eens bij dat de 90 miljard die gereserveerd was voor de 1,5 gradensamenleving opgegaan aan de 1,5 metersamenleving.

Het allerergste is dat door deze vervelende pandemie de aandacht voor de werkelijke – en allergrootste – crisis verwaagd is. Zoals u bekend wacht ons snel de klimaatcrisis. Deze crisis zal grote humanitaire gevolgen hebben waarbij deze pandemie verbleekt. Daarom vraag ik ook aan u om samen te werken om onze crisis te helpen op te lossen. Uw generatie en

die daarna heeft onze crisis veroorzaakt en er jaren niks aan gedaan! Ik vraag dus om samenwerking. Als uw generatie toezegt en er alles aan wil doen om onze crisis te bestrijden, kunnen wij ons aan de regels houden en sober leven. Ondanks dat het onzeker is of wij de 94 jaar überhaupt halen.

Ik wil deze brief niet somber afsluiten maar net als u, juist met een oproep. Als deze crisis voorbij is (na de vaccinatie) en wij als jongeren ons gedragen hebben, kan uw generatie ons dan beloven dat er voortaan met ons structureel het gesprek wordt aangegaan en dat wij een plek aan de beleidstafels krijgen? Kunt u ons beloven dat wij jongeren, naast dat we in theorie wat te zeggen hebben (stemrecht), we ook in de praktijk (zetel staten-generaal) wat te zeggen krijgen? Als dat lukt denk ik dat we samen deze crisis kunnen uitzingen en dat we stoppen met vergelijken.

**Met vriendelijke groet, Stijn Warmenhoven (18), Den Haag (Oprichter YouthforClimateNL en student Geschiedenis)**



Zie voor meer brieven de website van deze krant: [/janhoek](#)